



Fotomontage van Ruud Lubbers door IFUD of Human Rights tussen 1993 en 1994 naar aanleiding van de column in Panorama door Leo Derksen verschenen "Geflippte Pastoors op het Binnenhof"

LEO DERKSEN

Reeds vroeg leerde de pastoor ons dat de kerk arm was en dus stuurde hij een kerkzakje langs de neus van de gelovigen, die daarin beduusd soms hun laatste centjes knikkerden. Het is dus niet verbazingwekkend, dat Lubbers al vroeg geteisterd werd door de bijna onweersaanbare begeerte Jezuiet te worden: centjes aftroggelen van je beminde gelovigen is een heilzaam karwei, want het is altijd voor een goed doel: het Rijk der Hemelen. Lubbers ging echter niet het klooster in maar huwde die opgewonden langpootmug Ria, die aan dit huwelijk enige bekendheid heeft overgehouden, welke faam zij thans handig exploiteert door van hot naar haar te rennen en overal pittige uitspraken te doen. Deze, bijvoorbeeld, bij Stan Huygens in De Telegraaf: "Als Ruud alleen

achterblijft, gaat hij in het klooster." En deze: "Als Ruud mij niet had ontmoet, was hij Jezuiet geworden." Je moet er maar niet aan denken hoe aangenaam ons lieve leven thans zou zijn wanneer dat laatste was gebeurd. Als minister-president is hij thans zelfs de roverhoofdman van een hele bende geflipste pastoors die elke dag een nieuw kerkzakje langs de neuzen van het verbouwvereerde volk sturen en allemaal voor het heil van de mensheid. Roven en stelen is het verbeterde handwerk van deze Haagse penose.

Verbazingwekkend is dit allemaal niet. Lubbers genoot zijn eerste opleiding op het Canisius College te Nijmegen, waar Jezuiten enthousiast hun leer verkondigden. En die stoelt voornamelijk op de leer van de casustiek: een handzaam hulpmiddel om via de weg van slimme redenties recht te praten wat krom is, zodat je toch kunt doen wat volgens de christelijke moraal theologie

eigenlijk is verboden. Want kijk, er wordt wel geschreven dat je de vrouw van de buurman niet mag begeren, maar ja, als de achterdeur openstaat, de buurman is niet thuis en de buurvrouw heeft het koud, dan is het niet alleen fatsoenlijk maar ook je morele plicht haar even te warmen. U begrijpt: dit is maar een verzonnen voorbeeld, want anders wordt dat straks een enorm geren en gevlieg door openstaande achterdeuren en dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

Niettemin verklaart dit, hoe het mogelijk is, dat een politicus als minister van Economische Zaken in het kabinet van Den Uyl 'leuke dingen voor de mensen' doet en voor sinterklaas speelt met de cen-

ten die het volk met bloed, zweet en tranen heeft verdiend, vervolgens als fractievoorzitter

alle pogingen van het kabinet Van Agt-Wiegel om te bezuinigen torpedeert, om tenslotte als minister-president te roepen dat wij de broekriem moeten aanhalen en genoeg moeten nemen met een 'boterham met tevredenheid' en daarbij ook nog het ene kerkzakje na het ander langs te sturen. Slechts hij die de leer der casustiek aanbidt, kan dit in geweten verantwoord. Maar de zalvende stem en de pastorale gebaartjes waarmee deze roverhoofdman op de kwelbuis het volk telkens weer in slaap tracht te sussen, hebben kennelijk steeds minder effect. Het CDA blijkt stemmen te verliezen en D'66 wint. Welk een huiveringwekkende toekomst

wacht ons nog: ook

Van Mierlo genoot zijn opleiding bij de Jezuiten op het Nijmeegse Canisius College. ■

Geflipste pastoors op Het Binnenhof

